

Μήνυμα Α/ΓΕΑ για τις Εορτές Χριστουγέννων και Νέου Έτους

Γυναίκες και Άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας,

Με την έλευση των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω σε όλους εσάς θερμές ευχές για υγεία , δύναμη, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Όλοι μας αυτό τον καιρό θα βρεθούμε κοντά στις οικογένειές μας για να γιορτάσουμε το ερχομό του Θεανθρώπου στη γη και να καλωσορίσουμε τη νέα χρονιά.

Αυτή η μικρή ανάπαυλα θα μας δώσει την ευκαιρία και για περισυλλογή. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναλογισθούμε όλοι την πορεία μας στο χρόνο που πέρασε. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντικρίσουμε το αύριο πιο έτοιμοι, πιο σίγουροι και να χαράξουμε μια πορεία μακριά από τα λάθη που ίσως κάναμε στη χρονιά που φεύγει. Ίσως ακόμη μπορέσουμε να αναδυθούμε μέσα από αναστολές, φοβίες ή πάθη του παρελθόντος και να προσφέρουμε στον εαυτό μας μια καινούργια αρχή, ένα νέο πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα.

Το 2006 ήταν μια γόνιμη χρονιά για την Πολεμική Αεροπορία. Με τη δική σας συμβολή υλοποιήθηκε σημαντικό έργο. Με τη δική σας προσπάθεια η Πολεμική Αεροπορία απάντησε σε πλήθος προκλήσεων και δικαίωσε για μια ακόμη φορά την εμπιστοσύνη και την αγάπη που απολαμβάνει από τον ελληνικό λαό.

Συνεχίστε αυτό το έργο. Συνεχίστε την προσπάθεια για βελτίωση με νέες ιδέες και πρακτικές έτσι ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας εμπιστεύεται η Πολιτεία. Η πίστη στο καθήκον και η αυταπάρνηση που σας διακρίνει μπορούν να φέρουν την

Πολεμική Αεροπορία σε νέα ύψη, δυνατή και σίγουρη στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Τις Άγιες αυτές ημέρες η σκέψη μας συντροφεύει όλους εκείνους τους συναδέλφους που θα γιορτάσουν μακριά από τις οικογένειές τους. Τους Ιπταμένους και Τεχνικούς των αεροσκαφών και ελικοπτέρων επιφυλακής, το προσωπικό των Radar στις κορυφές, το προσωπικό του νοσοκομείο μας, αλλά και όσους νοσηλεύονται, καθώς και όλους αυτούς που αγρυπνούν για την ασφάλεια και ετοιμότητα των Μονάδων μας.

Ιδιαίτερη θέση στη σκέψη και τις καρδιές μας όμως έχουν και οι οικογένειες των πεσόντων μας. Όλοι εκείνοι που έμειναν πίσω μόνοι καθώς οι δικοί τους άνθρωποι – πιστοί στο καθήκον – πέταξαν στους ουρανούς. Ας βρεθούμε λοιπόν κοντά τους με οποιοδήποτε τρόπο. Ακόμη και μια μόνο λέξη συμπαράστασης από μέρους μας ίσως να είναι αρκετή.

Σας εύχομαι ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2007.

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Αυλωνίτης
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας