

**Ομιλία Αργηγού ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά,  
στις Εκδηλώσεις Μνήμης Υποσμηναγού (Ι) Νικόλαου Σιαλμά**

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Δήμαρχε,

Κυρίες και κύριοι,

Η 18<sup>η</sup> Ιουνίου 1992 ήταν μία αποφράδα ημέρα για την Πολεμική Αεροπορία. Σε αυτή την ακριτική περιοχή, κοντά στο νησί του Αγίου Ευστρατίου, πριν από τριάντα χρόνια, έπεσε στον βωμό του καθήκοντος ο Υποσμηναγός (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς, ο πρώτος αεροπόρος που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αποστολής εναέριας αστυνόμευσης σε καιρό ειρήνης. Τέτοιες αποστολές διεξάγονται σε καθημερινή βάση τις τελευταίες δεκαετίες ως αποτέλεσμα των συνεχών προκλητικών ενεργειών της γειτονικής χώρας, στην αδιέξοδη προσπάθεια αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας.

Ο Υποσμηναγός Σιαλμάς, πιστός στον όρκο που έδωσε στη σημαία και στον σταυρό, ως γνήσιος απόγονος των Αθηναίων παιδων που ορκίζονταν ότι «την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσουν», έκανε αυτό που κάνουν όλοι οι Έλληνες αεροπόροι, όταν, δεμένοι μέσα στο κόκπιτ του μαχητικού του, παίρνουν εντολή άμεσης απογείωσης για να διώξουν τον θρασύδειλο εισβολέα, πιστός στο Καθήκον, εκτέλεσε το Χρέος του απέναντι στον Ελληνικό λαό που του εμπιστεύτηκε την ασφάλεια του, απέναντι στην Πολεμική Αεροπορία που τόσο αγάπησε, απέναντι στην Πατρίδα που με τόση πίστη υπηρέτησε.

Σεβαστή οικογένεια Σιαλμά,

το παλικάρι σας δεν έφυγε άδοξα, δεν χάθηκε απλά, εκείνο το μοιραίο πρωινό, στα γαλανά νερά του Αιγαίου, ως αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόσπασης της προσοχής, η απώλειά του δεν ήταν μονάχα μία επιπλέον μονάδα στον μακρύ κατάλογο των αεροπόρων που έπεσαν στον βωμό του καθήκοντος... Ήταν η αθάνατη μετουσίωση σε πράξη, του ρητού που περήφανα έφερε στο στήθος του, στο σήμα της Μοίρας του, της 342ΜΠΚ: «Η ταν, ή επί τας»! Πολεμώντας έναν τεχνολογικά ανώτερο εχθρό, ως ένας σύγχρονος Λεωνίδαας, κατέδειξε με τον ισχυρότερο τρόπο στον παραβάτη, πόσο αποφασισμένος είναι ο Έλληνας αεροπόρος να υπερασπιστεί τα άγια χώματα, που για χιλιετίες ο λαός μας πατά, τη θάλασσα του Αιγαίου, που δημιούργησε πολιτισμούς που άλλαξαν τη

ροή της παγκόσμιας ιστορίας, τον γαλανό ουρανό, αυτό το απέραντο γαλάζιο, που κάθε φορά που το αντικρίζουμε, σκίζοντας με την ταχύτητα του ήχου τον αέρα, συνειδητοποιούμε ότι, ναι, γι' αυτόν τον τόπο, αξίζει να δώσεις και τη ζωή σου...

Η θυσία του Νικόλαου Σιαλμά αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους του Έλληνες, και κυρίως του νέους, που χρειάζονται ισχυρά πρότυπα για να πορευτούν στη ζωή τους με αίσθηση καθήκοντος και αυταπάρνηση. Αυτές ακριβώς τις αξίες και τα ιδανικά υπηρέτησε ο Νίκος. Δικό μας καθήκον είναι να φροντίσουμε ώστε η θυσία του να μην πάει χαμένη, αλλά να λειτουργήσει ως εφελτήριο για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων.

Κάτοικοι του ακριτικού Αη Στράτη,

Κυρίες και κύριοι,

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλοι οι Έλληνες Αεροπόροι θα είμαστε εδώ, για να διατηρήσουμε τη Χώρα μας ασφαλή για τις επόμενες γενιές. Εμπνεόμενοι από τις ηρωικές μορφές του παρελθόντος, θα χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα από την πλούσια ιστορία του Όπλου, για να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί, πιο αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί στο έργο μας. Ο Ελληνικός λαός επιβάλλεται να νοιώθει ασφαλής και για αυτόν τον σκοπό αγωνιζόμαστε καθημερινά, παραδίδοντας ακούραστα το μήνυμα με τον ισχυρότερο τρόπο: «Μολών Λαβέ»!