

**Θέμα: «Σε ένα κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και σε μια κοινωνία που καλείται να αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις και απειλές, με ποιον τρόπο μπορεί η Πολεμική Αεροπορία όχι μόνο να σταθεί δίπλα στον πολίτη αλλά και να εμπνεύσει νέα πρότυπα συμπεριφοράς στους νέους»**

Πήρα την απόφαση να γράψω γι' αυτό το πολύ σημαντικό θέμα γιατί μόλις το αντίκρισα αισθάνθηκα πως αυτό είναι μια ευκαιρία να αγγίξω έστω και λίγο το όνειρό μου. Ένα όνειρο που θα περιπλανιέται στη σκέψη μου ώσπου να πραγματοποιηθεί. Έχοντας απέναντί μου την πρόκληση του να γράψω αυτή την έκθεση, άρχισα να με βασανίζουν αναπάντητα ερωτήματα. Να γράψω; Να μην γράψω; Θα πετύχω; Είναι προκαθορισμένες οι επιλογές; Σημασία έχει όμως ότι εκείνο που νίκησε ήταν το δικαίωμα συμμετοχής στο όνειρο γι' αυτό και ξεκινώ.

Τα συναισθήματα που βιώνω συμμετέχοντας σ' αυτό τον διαγωνισμό είναι τόσο έντονα όσο τίποτε άλλο για το λόγο ότι οι απόψεις που καταγράφω σε αυτό το χαρτί θα διαβαστούν από μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας Ενός σώματος άξιου κύρους που καθώς εκπληρώνει όποιο καθήκον του στο ακέραιο αποβλέπει τελικά στην επίλυση όχι μόνο προβλημάτων της κοινωνίας αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα.

Η ανθρώπινη κοινωνία στο σύνολό της αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Σε ολόκληρο τον κόσμο γίνονται έντονα ανατρεπτικά γεγονότα. Αλλού ξεκινάει ένας πόλεμος και αλλού τείνει να τελειώσει και ξανά επαναλαμβάνονται τα γεγονότα, που πάντα έχουν τον ίδιο σκοπό, «Κέρδος». Άλλες χώρες πλήττονται από καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Αν οι χώρες αυτές είναι ανεπτυγμένες οικονομικά κάτι γίνεται, οι άλλες όμως οι υποανάπτυκτες, παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, αφανίζονται. Δεν υπάρχει κάποια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση γιατί όλα αποσκοπούν στο κέρδος. Και μέσα σ' όλα αυτά παρατηρούμε παιχνίδια πολιτικών σκοπιμοτήτων που οδηγούν σε εντάσεις, την ώρα που ο κάθε πολίτης κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη ζωή του. Αυτό είναι το στίγμα της ανθρώπινης κοινωνίας που καλείται να αντιμετωπίσει η Πολεμική Αεροπορία.

Πριν αρκετά χρόνια φανταζόμουν ότι η Πολεμική Αεροπορία ήταν ένα σώμα πολεμικής αναχαίτισης το οποίο χρησίμευε στην άμυνα της χώρας και μόνο σε περίοδο πολέμου. Τώρα πλέον μπορώ να μιλήσω για την Πολεμική Αεροπορία κι όχι γιατί έχω ακούσει πολλά αλλά γιατί έχω δει με τα μάτια μου το τι τελικά προσφέρει. Θα αναφερθώ σε επίκαιρα γεγονότα, θλιβερά για τη χώρα μας κι ακόμα πιο θλιβερά για εκείνους που τα βίωσαν και θα τους στιγματίσουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στις φωτιές που προκλήθηκαν στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο όπου εκεί κυριολεκτικά όπως ήδη γνωρίζουμε κάηκαν άνθρωποι, ξεκληρίστηκαν οικογένειες, διαλύθηκαν σπίτια και πολλά χωριά μάλιστα

κινδύνευσαν να χαθούν από το χάρτη. Περιουσίες που αποκτήθηκαν με κόπο, καταστράφηκαν σε λίγα μόνο λεπτά. Αυτά με πολύ βοήθεια από το κράτος ίσως γίνουν ξανά όπως πριν. Οι αδικοχαμένοι όμως δεν θα γυρίσουν πίσω και οι μνήμες δεν θα σβηστούν ποτέ από το μυαλό εκείνων των ανθρώπων.

Η Πολεμική Αεροπορία συνέβαλλε στην καλύτερη αντιμετώπιση αυτού του τραγικού προβλήματος με πολλούς τρόπους η οποία βρέθηκε κοντά στον πολίτη όταν συνέβη αυτό το αναπάντεχο γεγονός στην Ελλάδα. Και θα αναφερθώ και πάλι σ' αυτό που κρύβεται πίσω από όλα αυτά, στο κέρδος. Βλέποντας στην τηλεόραση εικόνες από τις πυρκαγιές, που φάνταζαν εξωπραγματικές, ταραχτήκα και σκέφτηκα την τραγωδία που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Μετά από μέρες αφότου όλη η χώρα έψαχνε την αιτία αυτής της καταστροφής, βρέθηκαν στο προσκήνιο κάποιοι που λέγονται «εμπρηστές» ενώ θέλουν να κατονομάζονται «άνθρωποι». Αυτό ήταν που με έκανε να ταραχτώ ακόμα πιο πολύ. Υπάρχουν στη χώρα μας τέτοιοι άνθρωποι; Άνθρωποι που θέλουν να βλάψουν; Κι όμως υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές της πύρινης λαίλαπας, βρέθηκαν κοντά στον πολίτη και βοήθησαν σαν άνθρωποι σε συνάνθρωπο, έδωσαν τη βοήθειά τους με ανθρωπιά και ψυχικό σθένος κι όχι υποχρέωση. Υπηρέτησαν για την πατρίδα, για τη χώρα τους, για την Ελλάδα και φυσικά αναφέρομαι στο Πλήρωμα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το έργο της Πολεμικής Αεροπορίας αναπτύσσει τις δραστηριότητές της εδώ και πολλά χρόνια σε υπέρτατο βαθμό. Συχνά βλέπουμε στην τηλεόραση ανθρώπους εγκλωβισμένους σε σπίτια, εκκλησίες ακόμα και νησιά, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση και ζητούν βοήθεια. Πάντα μετά από λίγο καταφθάνει το πλήρωμα της Πολεμικής Αεροπορίας ως βοήθεια στον πολίτη. Η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται πάντα εκεί, σε κάθε τόπο και χρόνο.

Ψάχνω να βρω τι άλλο κάνει και ξαφνιάζομαι από το μέγεθος της κοινωνικής προσφοράς της Πολεμικής Αεροπορίας. Εδώ και χρόνια μας έχει δείξει επάξια το έργο της σε πολλούς τομείς. Συμμετέχει ενεργά στη Δασοπροστασία της Ελλάδας. Όλο το πλήρωμά της μάχεται για την προστασία της χώρας ακόμα κι αν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Περιπολούν πολλές χώρες πάνω από τα βουνά της χώρας μας για να κινδυνεύσουν έστω και στο ελάχιστο οι δασικές περιοχές της χώρας μας. Έχοντας σημαντικά μέσα, όπως μηχανήματα και αεροπλάνα, βοηθούν καθημερινά ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια σε έκτακτες ανάγκες. Αεροδιακομιδές και παροχή Ανθρωπιστικής βοήθειας είναι επίσης έργα της Πολεμικής Αεροπορίας. Το πλήρωμά της μεταφέρει ασθενείς ταξιδεύοντας όχι μόνο σε απόμακρες περιοχές της χώρας αλλά και σε άλλα κράτη παρέχοντας πλήρη βοήθεια.

Η Πολεμική Αεροπορία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί κατά πολύ. Αξιοποιεί αποτελεσματικά την τεχνολογία σε σημαντικές ανάγκες της χώρας. Παρέχει βοήθεια όχι μόνο στη γη αλλά και στο θαλάσσιο χώρο σε περίπτωση ναυαγίου ή άλλης οποιασδήποτε καταστροφής. Συνεργάζεται με τοπικούς φορείς για εθελοντικές αιμοδοσίες όπως και συμμετοχή σε αναδασώσεις. Επίσης διεξάγει εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα και βοηθάει τους νέους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Συμμετέχει σε γιορτές θρησκευτικού χαρακτήρα και διοργανώνει κάθε χρόνο πολλές αθλητικές εκδηλώσεις.

Όπως ξέρουμε η κοινωνία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, έτσι η Πολεμική Αεροπορία καλείται να αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις και απειλές. Η άμυνά της θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ πάντα και να λειτουργεί ως ένας εξοπλισμός που θα περιβάλλει το κράτος από κινδύνους που την απειλούν. Να βρίσκεται σε ετοιμότητα όχι μόνο για ένα πολύ σημαντικό γεγονός όπως ο πόλεμος ή κάτι τέτοιου είδους γεγονότα και να ξεχνάει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά και να εμπνεύσει νέα πρότυπα συμπεριφοράς στους νέους, στο μέλλον της χώρας.

Τι είναι άραγε αυτό που θα κάνει ένα νέο της ηλικίας μας να δει με διαφορετικό μάτι το μοντέλο πειθαρχίας και υπακοής κάποιου στρατευόμενου Πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας; Τι είναι άραγε αυτό που θα μας κάνει να δούμε ένα τέτοιο άνθρωπο ως τον δικό μας άνθρωπο; Τίποτα περισσότερο από το να σκεφτούμε πως η ίδια στρατιωτική πειθαρχία που τον κάνει να αναχαιτίζει εχθρούς στον αέρα του επιτρέπει να είναι σε θέση να σβήνει φωτιές που απειλούν, να σώζει ανθρώπους που πνίγονται, να βοηθά παιδιά που πεινούν στην άλλη άκρη του πλανήτη. Κι όλα αυτά γιατί αυτός μπορεί να το κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά από εμάς.