

Θέμα: «Σε ένα κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και σε μια κοινωνία που καλείται να αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις και απειλές, με ποιον τρόπο μπορεί η Πολεμική Αεροπορία όχι μόνο να σταθεί δίπλα στον πολίτη αλλά και να εμπνεύσει νέα πρότυπα συμπεριφοράς στους νέους»

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με φοβερή ταχύτητα και σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την παγκοσμιοποίηση, ο σύγχρονος άνθρωπος που εξαρτάται από την τεχνολογία και δρα με βάση αυτή, φαίνεται να έχει την επιτακτική ανάγκη για νέα οράματα και νέα πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, παρατηρείται το φαινόμενο να κλονίζονται αξίες και ιδανικά, με τα οποία είχαν γαλουχηθεί οι προηγούμενες γενιές.

Η χώρα μας δεν αποτελεί βέβαια εξαίρεση· ιδέες όπως η αγάπη για την πατρίδα, ο υγιής πατριωτισμός, που δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον εθνικισμό, περνούν κρίση και εδώ ακριβώς έρχεται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο η Πολεμική μας Αεροπορία. Είναι η δύναμη που προασπίζει τα σύνορά μας και εξασφαλίζει το υπέρτερο αγαθό της εθνικής μας άμυνας με το σωστό τρόπο και τις σωστές αξίες. Αξίες με ρίζες στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία που φτάνουν στη σύγχρονη εποχή, όπως διαμορφώθηκαν από την ιστορία. Πρόκειται για τις αξίες που δίνουν στο άτομο ουσία και συνοχή στην κοινωνία. Είναι τόσο η αλληλεγγύη και η αρχή της μαχητικότητας, όσο και οι αξίες του πατριωτισμού, της μαχητικότητας, της ελευθερίας και της τιμιότητας.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το βασικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας είναι η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτή είναι που δίνει στους πολίτες τη διαβεβαίωση της ασφάλειας και της ειρήνης, που είναι απαραίτητη για κάθε δραστηριότητα και ανάπτυξη. Αυτή, ουσιαστικά, είναι και η αιχμή του δόρατος του έργου της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται από το αίσθημα ασφάλειας μέσα από τις στρατηγικές και τις πολιτικές της παρουσίες στο διεθνή χώρο, δημιουργώντας, παράλληλα, και το αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας. Άλλωστε, μέσα από τη δράση της και τις συνεχείς διακρίσεις που πετυχαίνει για λογαριασμό της πατρίδας μας, προσδίδει κύρος στη χώρα μας, αλλά και σφυρηλατεί το φρόνημα όλων των Ελλήνων, κάτι που φαίνεται αρκετά σημαντικό, αν αναλογιστούμε την επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην εθνική μας συνείδηση.

Αλλά, η Πολεμική μας Αεροπορία προσφέρει, ταυτόχρονα, και τεράστιο κοινωνικό έργο. Πρώτα και κύρια όταν στέκεται δίπλα στον πολίτη. Αυτό φαίνεται μέσα από ενέργειες κοινωνικού περιεχομένου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αεροπυρόσβεση, η οποία συνδράμει το Πυροσβεστικό Σώμα, παρέχοντας εξειδικευμένα αεροσκάφη, και με το ειδικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται πάντοτε σε διάθεση ετοιμότητας, στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Με τις περιπολίες και την κατάσβεση προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην πρόληψη και στην καταστολή των πυρκαγιών. Η συγκεκριμένη

δραστηριότητα, μάλιστα, αναδείχτηκε πολύτιμη και στις πρόσφατες πυρκαγιές.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι το έργο της Πολεμικής μας Αεροπορίας μας βοηθάει να καταπολεμήσουμε και μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες του πλανήτη, αυτή της ανεργίας. Η Πολεμική Αεροπορία δημιουργεί συνεχώς νέες θέσεις εργασίας, ενώ απασχολεί ένα πλήθος εργαζομένων. Έτσι, παράλληλα, δημιουργούνται εργαζόμενοι που όχι μόνο απασχολούνται έναντι χρηματικών απολαβών, αλλά εκτελούν και συνειδητά λειτουργικό έργο μυσούμενοι σε αξίες όπως η εργατικότητα, η μεθοδικότητα, η προσήλωση σε στόχους, αλλά και αγωνιστικότητα, αξίες που προωθεί και προβάλλει η Πολεμική Αεροπορία μας, κατανοούν τη σημασία της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα, μέσα από αυτή γίνονται και καλύτεροι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι μάχονται για τη δημιουργία ενός κόσμου ευημερίας και προόδου.

Αξιοσημείωτο, όμως, είναι πως η Πολεμική μας Αεροπορία εκτός από το έμπρακτο κοινωνικό έργο που προσφέρει, στηρίζει, παράλληλα, με κάθε δυνατό μέσο το σύγχρονο πολίτη, δίνοντάς του διαρκώς νέα πρότυπα. Πρότυπα ανδρείας, γενναιότητας και αγάπης για την πατρίδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ενέργεια αυτοθυσίας του Υποσμηναγού Μαρίνου Μητραλέξη, ο οποίος, κατά τη διάρκεια αποστολής της 2ας Νοεμβρίου 1940, αφού εξάντλησε τα πυρομαχικά του έναντι ενός ιταλικού βομβαρδιστικού, «έκρουσε» με την έλικά του το ιταλικό αεροσκάφος με αποτέλεσμα να συντριβεί στο έδαφος. Όμως γνωρίζουμε ότι και στις μέρες μας πολλά νέα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια να υπερασπιστούν τα σύνορά μας. Παιδιά όπως ο Ηλιάκης, ο Αγγελόπουλος και ο Σιαλμάς.

Εκτός από αυτά, όμως, η Πολεμική Αεροπορία μαθαίνει το νέο να προτάσσει το καλό του συνόλου και όχι το ατομικό συμφέρον, βλέποντας τις ενέργειες και τις αποφάσεις που λαμβάνει αυτή του διδάσκει τη σημασία της συμβίωσης σε μια οργανωμένη κοινωνία, στην οποία επικρατεί η πειθαρχία και η τάξη και στην οποία ο καθένας καθιερώνεται αποδεικνύοντας καθημερινά την αξία του, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη του για τις ηθικές αρχές και την πατρίδα. Επομένως, δημιουργούνται άτομα που ενεργούν με επίκεντρο τον άνθρωπο, σχηματίζοντας ένα σύνολο που έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, που μόνο πρόοδος το χαρακτηρίζει.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο σύγχρονος πολίτης χρειάζεται τη στήριξη μιας δύναμης, όπως αυτή της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε να καθοδηγηθεί σωστά και να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον, που θα οδηγήσει στην εξέλιξη του ανθρώπου μόνο προς το καλύτερο.